



Landet är mycket känt för sina stora skogar, fridfulla natur och "de tusentals sjöarna" med rent och klart vatten, vilket vi kommer i kontakt med på denna resa. Vi får ett litet smakprov av huvudstaden Helsingfors men mest upplever vi andra intressanta och historiska städer och dess idyller. Karelen är ett av de östligaste landskapen i EU och dess gränser har ändrats många gånger under historiens lopp. Här möts öst och väst i en spännande blandning av unika seder och bruk och färgstark kultur.

DAG 1 HEMORTEN – STOCKHOLM

Vi lämnar hemorterna och tar oss till Stockholm och Viking Lines fartyg m/s Amorella som med avgång klockan 20:00 ska ta oss över till Åbo. Övernattning och middag ombord innan det är dags att utforska båtens nöjesutbud.

DAG 2 ÅBO – JYVÄSKYLÄ

Tidig ankomst till Åbo klockan 07:35, frukost äter vi på ett hotell i hamnen. Vi börjar med en kortare rundtur i Åbo, som är Finlands äldsta stad och som under en period var landets huvudstad. Vi gör ett besök vid domkyrkan som är Finlands nationalhelgedom. Inne i kyrkan finns bl.a. Karin Månsdotters marmorsarkofag. Vi fortsätter nu resan mot nordost till Tammerfors, Nordens största inlandsstad och vackert belägen mellan två stora sjöar. Vi börjar med en god lunch i restaurangen i Tammerfors landmärke, det roterande utsiktstornet Näsinneula. Vi ser också Tammerforsens fall på 18 m mitt i staden och alla gamla, K-märkta industribyggander som idag används som teatrar, museer och hantverks- hus. Vi fortsätter sen sista biten till Jyväskylä som ligger i ett kulligt landskap på alla sidor omgiven av sjöar. Alvar Aaltos huvudstad, kallar man ibland staden för, här finns så många hus som han har ritat. Här stannar vi för middag och övernattning. [32 mil]

DAG 3 JYVÄSKYLÄ – LAPPEENRANTA

Efter frukost fortsätter vår resa genom det vackra sjödistriktet till Nyslott eller Savonlinna som staden heter på finska. Savonlinna är byggd på öar och holmar och

här finns den medeltida fästningen Olofsborg mitt i strömmen. Slottet byggdes på 1400-talet av Erik Axelsson Tott, den svenska guvernören i Viborg, till försvar av Sveriges östra gräns. Varje sommar arrangeras Operafestivalen i Savonlinna och det är en av de mest kända operafestivalerna i världen. Fästningens murar utgör en unik inramning för operaföreställningarna. I Savonlinna kliver vi ombord på vår klassiska båt SS Punkaharju som för oss söderut under ca två och en halv timma. Under färden passar vi på att njuta av en lunch till sjöss. Strax före ankomst passerar vi rullstensåsen Punkaharju, som skär igenom Saimens vattensystem och tillhör i sin naturskönhet Finlands traditionella nationallandskap. Vi åker mot ryska gränsen som vi sen följer fram till Imatra. På kvällen kommer vi fram till Lappeenranta eller Villmanstrand, som är vackert belägen vid Finlands största sjö, Stor-Saimens strand. Här börjar också Finlands längsta kanal, Saima Kanal, som sträcker sig till Viborg i Ryssland. [33 mil + båt]

DAG 4 LAPPEENRANTA – HELSINGFORS

Efter frukost besöker vi det stora fästningsområdet i Villmanstrand (eller Lappeenranta) och vi tittar också på sandskulpturerna som varje år skapas nere i hamnen. Efter rundturen i staden fortsätter vi mot kusten och passerar Kotka, Finlands största exporthamn och mest känd för sin berömda fiskestuga, som den ryske tsaren Alexander den III lät uppföra. Vi kommer fram till Borgå, där vi ser den gamla domkyrkan resa sina vita murar över en av Finlands äldsta städer. Vi tar en promenad i den medeltida gamla staden med låga trähus, smala kullerstengator,

innergårdar och små butiker i gränderna. De röda strandbodarna har blivit en symbol för Borgå. Här bodde nationalskalden Johan Ludvig Runeberg, tillsammans med sin hustru Fredrika från 1852 fram till sin död 1877. Hemmet har bevarats i sitt ursprungliga skick och är öppet för besökare. Här är det också dags för oss att äta lunch innan vi fortsätter mot huvudstaden. Väl framme i Helsingfors hinner vi med en kort rundtur innan det är dags att kliva ombord på vår båt som avgår klockan 18:00. Ombord väntar sköna hytter, en två rätters serverad middag samt hela nöjesutbudet. [23 mil]

DAG 5 STOCKHOLM – HEMORTEN

Frukost innan ankomst till Stockholm klockan 09:50, därefter mot respektive hemort efter en spännande resa till vårt östliga grannland.

FAKTA OM RESAN

- **AVRESA:** 8 juli, 5 dagar
- **PRIS:** 7 200 kr
- **I RESAN INGÅR:** Bussresa, del i dubbelrum/hytt, fyra frukost, fyra middag, två luncher, båttur, utflykter enligt program, reseledare.
- **TILLVAL / PERSON:** Enkelrum/hytt 2 165 kr
Del i utsideshytt 350 kr
- **VALUTA:** Euro
- **LOGI:** m/s Viking Amorella
Scandic City, Jyväskylä
Scandic Patria, Lappeenranta
m/s Viking Gabriella
- **PÅSTIGNINGSORTER:** Se hogbergsbuss.se