

GARDASJÖNS PÄRLOR

En ligga-still-resa med härliga dagsutflykter!



Gardasjön är Italiens största och vackraste sjö, vars skönhet prisades redan av den romerska skalden Catullus. De höga Dolomiterna stupar ner i sjöns blå vatten, växtligheten är överväldigande med palmer, cypresser, citroner, oliver, mimosa, oleander och tusentals blommor. Klimatet är behagligt och miljön avstressande. Vi stannar fem nätter i den charmiga byn Bardolino på den sydöstra sidan av sjön och gör dagliga utflykter till de mest intressanta platserna runt sjön samt till det natursköna vindistriktet Valpolicella med sin bördiga jord.

Dag 1 Hemorten - Göteborg

Avresa västerut mot Göteborg dit vi beräknas anlända på sen eftermiddag. Nattsömn och middag på Stena Lines fartyg som avgår 18:45. ca 55 mil

Dag 2 Kiel – Bad Kissingen

Efter en stor frukostbuffé anländer vi till Kiel 09:15. Vi startar genast vår färd söderut på tyska Autobahn. Vi passerar Hamburg och Hannover och den vackra, kuperade terrängen i Harzbergen. På kvällen anländer vi till den berömda kurorten Bad Kissingen som har haft de flesta kejsare och kungar från Europa som kurgäster. Middag och inkvartering på hotell Sonnenhügel. 56 mil

Dag 3 Bad Kissingen - Bardolino

Vi startar dagen med en ordentlig frukost och tar bussen i besittning för att via den berömda medeltidsstaden Rothenburg ob der Tauber, Ulm

och Kempton nära oss Österrikes gräns. Vi får en fantastisk utsikt över Zugspitze, Tysklands högsta berg, åker över Fernpass på 1212 meters höjd och kommer så småningom till huvudvägen som leder oss förbi Innsbruck, Tyrolens glada huvudstad. Via Brennerpasset med den berömda Europabron är vi strax inne i Italien. Vi passerar Bolzano och kommer framåt kvällen till resans mål – Gardasjön. Här skall vi bo i fem nätter i vinstaden Bardolino, en pittoresk stad med härlig strandpromenad utmed sjön och grusstränder för er som önskar ta er ett dopp. Efter incheckning på Hotel Idania väntar en gemensam middag på en restaurang i gamla delen av staden. Ca 71 mil

Dag 4 – 7 Runt Gardasjön med omnejd

Under dessa fyra dagar kommer vi att arrangera följande utflykter. Kvällarna är fria för egna strövtåg där vi kan botanisera bland de många restaurangerna i Bardolino.

- Vi besöker en oliv- och vingård utanför Bardolino, där vi får berättat för oss om hur tillverkningsen går till. Därefter får vi provsmaka deras goda viner samt oljor och möjlighet att köpa med oss några flaskor hem. Vi avslutar med en lätt lunch innan vi fortsätter till den mysiga orten Garda, som gett namn åt hela sjön. Staden har en fin medeltida stadskärna med en uppsjö av härliga butiker, belägna i de trånga mysiga gränderna. En lunch eller kanske en kopp kaffe på en av de mysiga serveringarna längs den fina strandpromenaden är att rekommendera.

RESFAKTA

Avresa: 24 sept—3 okt, 10 dagar

Pris: 12 995 kr

I priset ingår: Bussresa, del i dubbelrum/hytt, nio frukostar, fem middagar, en lunch, alla utflykter och entréer enligt program, två vinprovningar, en olivoljeprovning, två båtturer, lokalguide i Verona samt reseledare.

Tillval per person:

Enkelrum 1925 kr

Logi:

Stena Line
Hotel Sonnenhügel, Bad Kissingen
Hotel Idania, Bardolino
Victor's Residenz-Hotel, Gera

Pass: obligatoriskt med pass på denna resa

Valuta: Euro

Telefon 018-10 25 00

www.hogbergsbuss.se

En ligga-still-resa med härliga dagsutflykter!

- Vi tar bussen till Riva, som är den största orten vid Gardasjön. Här finns vackra parkanläggningar och en pittoresk hamn samt gott om restauranger och affärer. Nytt för i år är den panoramahiss som går upp till fästningen, Bastionen från 1500-talet, en kvarleva från venetianernas tid. Hissen tar oss på 2 minuter närmare 200 meter upp på berget, varifrån vi har en drömlig utsikt över platsen och sjön. Vi stannar några timmar innan det är dags att ta båten till Limone sul Garda som ligger på den oåtkomliga västra sidan av sjön. Limone är en mycket vacker stad och ett väldigt populärt besökscentrum. En av de mest utmärkande sevärdheterna är vyn i resterna av de gamla citronhusen. Citronlundar fördes till Gardasjön av munkar på 1400-talet. Här finns en underbar strandpromenad med små butiker och mysiga restauranger. Vi gör även ett stopp i vackra Malcesine, en av de charmigaste byarna vid Gardasjön med stenlagda vindlande gränder, det vackra historiska slottet Castello Scaligero samt en vacker hamn.
- Vi kliver åter på en av båtarna som ska ta oss till skalden Catullus födelsestad

Sirmione. Staden ligger på en smal landtunga vid sjöns sydspets och är en trevlig stad med livlig strandpromenad där kaféer och restauranger trängs med varandra. Tid för lunch innan vi möter upp vår buss för vidare färd tillbaka till Bardolino.

- En hel dag ägnar vi åt Verona och vinprovning. Verona är en mycket vacker stad belägen vid floden Adige. Vi ser den stora romerska utomhusarenan, en amfiteater byggd vid tiden för Kristi födelse, och som hade plats för 20 000 åskådare. Här samlas operaälskare från hela världen varje sommar när kända operor framförs under bar himmel. Från arenan går vi längs affärsgatan Via Mazzini till färgrika Piazza Erbe, marknadstorg sedan 2 000 år, och vi beundrar de vackra palatsen vid Piazza dei Signori intill. Nära Piazza Erbe ser vi också Julias balkong som minner om historien om Romeo och Julia. Vi fortsätter upp i Dolomiterna och vinområdet Valpolicella där vinodlingarna täcker de terrasserade kullarna. Här gör vi ett besök i en av vinkällarna där vi ska prova traktens vin bl a en Amarone med tilltugg.

Dag 8 Bardolino – Gera

Vi fortsätter efter frukost norrut genom Bayern och in i gamla DDR. Vid kvällskvisten anländer vi till den gamla staden Gera för middag och övernattnig. Ca 78 mil

Dag 9 Gera - Kiel

Vi startar efter frukost vår färd norrut på snabba tyska Autobahn. På kvällen når vi Kiel och vårt fartyg som avgår kl. 17:45. Efter att vi gjort oss hemstadda i våra hytter väntar en god middag samt tid för lite shopping. Ca 54 mil

Dag 10 Göteborg och Hemåt

Vi äter frukost ombord på fartyget innan vi åter är i Sverige och fortsätter vår hemfärd. Längs vägen stannar vi till för möjlighet till lunch, och beräknas vara åter på sen eftermiddag. Ca 55 mil