

MINIKRYSSNING MED HURTIGRUTEN TROMSÖ—TRONDHEIM

Världens vackraste sjöresa längs norska kusten



Varje dag året runt lägger ett Hurtigrutenfartyg ut från Bergen och stävar mot Kirkenes. Efter 11 dagar är fartyget tillbaka i Bergen igen. Då har man gjort 35 stopp och levererat varor längs Norges kust. Denna "världens vackraste båtresa" innehåller allt från frodigt till kargt, öppet hav till trånga fjordar, midnattssol till norrsken och framför allt en storslagen natur. Fartygen är moderna med trevliga hytter och vackra panoramasalonger där vi kan njuta av den hämförande utsikten. Under tre nätter och två hela dagar kommer vi att få njuta av en av världens populäraste turistleder. En bedårande resa där vi får uppleva dygnets alla timmar i ljuvlig sommartid.

Dag 1 Hemorten – Skellefteå

Det är dags att ta plats i vår bekväma buss för färd norrut. Vi passerar Sundsvall och Höga Kusten bron som är ett fantastiskt byggnadsverk. Bron över Ångermanälven är en av världens största hängbroar – totalt 1 800 meter lång och bropelarna mäter 180 meter ovanför vattenytan. I samband med att den 32 kilometer nya Europavägen byggdes, så tillkom även ca 30 broar och viadukter, både över dalgångar och över vattendrag i det natursköna landskapet. Vi passerar Nordingrå samt björkarnas stad – Umeå och kommer på kvällen fram till Skellefteå där vi inkvarters för natten. Middag på vårt hotell. Här finns en kyrkstad – Bonnstan, böndernas stad som består av 116 kyrkstugor. I Sverige har det funnits drygt 70 kyrkstäder, men det finns endast 16 "levande" kyrkstäder kvar, däribland i Skellefteå. De anlades eftersom det

var kyrkoplikt i landet. Den som vill kan efter middagen ta en stärkande promenad till Bonnstan. Ca 70 mil

Dag 2 Skellefteå – Kiruna

Frukost och avfärd längs Bottenviken förbi Piteå till Luleå där vi gör ett besök i Gammelstaden. Gammelstaden brukar ofta beskrivas som det egentliga Luleås äldsta del. Kring kyrkan ligger en kyrkstad med 408 kyrkstugor i nära ursprungligt skick. Kyrkstaden finns med på Unesco:s världsarvslista och är Sveriges största kyrkby. Stugorna användes för övernattning vid de stora kyrkhelgerna. Vi fortsätter norrut till Töre där vi lämnar Norrbotten och styr kosan in i Lappland, förbi Polcirkeln till samernas land. På eftermiddagen ankommer vi Kiruna där vi stannar en natt på centralt belägna Scandic Ferrum, en byggnad som tyvärr inte kommer att överleva flytten av staden. Totalt är det 3 000 lägenheter som kommer att rivras i Kiruna under flytten. Det gamla stadshuset har rivits och ett helt nytt, Kristallen, har byggts upp, med inflyttning hösten 2018. Planen var att stadshuset skulle flyttas i en bit, men det visade sig vara tekniskt omöjligt. Även stadskärnan rivs och byggs upp i ny skepnad tre kilometer österut. Gemensam middag på hotellet. Ca 47 mil

Dag 3 Kiruna – Tromsö

Efter frukost väntar en vacker färd på Nordkalottvägen mot Narvik. Här får vi uppleva den riktiga vildmarken på ett bekvämt sätt. Vi far förbi samebyn Rensjön och kommer till Torneträsk, vårt lands sjunde största sjö och med

RESFAKTA

Avresa: 21-26 juli, 6 dagar

Pris: 12 490 kr

I priset ingår; Bussresa, två nätter del i dubbelrum, tre nätter del i insides tvåbäddshytt, fem frukost, fem middag, avslutningslunch i Östersund, lokalguide i Tromsö, entré till Ishavskatedralen inkl midnattskonsert, reseledare. (Ev utflykter arrangerade av Hurtigruten under båtresan ingår ej)

Tillval: Enkelrum/hytt 2480 kr

OBS! samtliga hytter är ospecificerade och uppgradering är ej möjlig.

Logi:

Quality Stadshotellet, Skellefteå
Scandic Ferrum, Kiruna
MS Nordkapp

OBS! avvikande avbokningsregler på resan med Hurtigruten. Läs mer på hemsidan.

Valuta: norska kronor

Pass: Obligatoriskt med godkänd ID-handling, pass eller svenskt körkort.

Telefon 018-10 25 00

www.hogbergsbuss.se

Världens vackraste sjöresa längs norska kusten

ett djup av 168 meter. Vi stannar för fotografering av Lappporten, som är en nordväst-sydöstgående U-dal i Abiskoområdet med en karaktäristisk profil. Lappporten är ett av Sveriges mest avbildade fjällmotiv. Vid Riksgränsen kommer vi in i Norge och fortsätter västerut mot hamnstaden Narvik. Här styr vi in på Europaväg 6 för fortsatt färd norrut till ishavsstaden Tromsö som är känd som Nordens Paris och härifrån utgick flera nordpolsexpeditioner ledda av bl a Nansen och Amundsen. I Tromsö får vi en drygt 2 timmars rundtur med lokalguide. Efter middagen på en restaurang avslutar vi kvällen storslaget med en 45 min lång midnattskonsert i den berömda Ishavskatedralen.

Vid midnatt går vi ombord på MS Nordkapp som blir vårt hem under två dagar och tre nätter. Varje morgon serveras en härlig frukost och på kvällen en smakfull middag. MS Nordkapp döptes av Norges drottning Sonja 1996 och hennes jungfruresa gick till Shetlandsöarna. Hon har också seglat i Antarktis. MS Nordkapp renoverades 2016 och har nu en modern Arktis-inspirerad inredning. Ombord finns tre olika restauranger, bageri, glassbar, en bastu och ett gym. Ute på däck kan du njuta av utsikten från en av våra två bubbelpooler. Vi har också en trevlig bar i fartygets för där du kan njuta av en drink. Fartyget har också ett stort receptionsområde där du förutom receptionen hittar en guide, ett konferensrum och en butik. MS Nordkapp har sitt eget expeditionsteam ombord och fungerar som en skola till havs. Med intressanta föredrag, presentationer och aktiviteter såväl inomhus som ute på soldäck blir det en spännande och lärorik resa. Äm-

nen varierar beroende på årstid och farvatten. Expeditionsteamet arrangerar dagligen föredrag, presentationer och kvällsaktiviteter. Du kan också delta i guidning från däck och lära dig mer om kulturen, djurlivet och naturfenomenen som möter oss längs kusten. 39 mil

Dag 4 Tromsö – Vesterålen - Lofoten

Dageseglingen genom Vesterålen och Lofoten är en av resans höjdpunkter. Vi fortsätter via Sortland till Stokmarknes, där Hurtigruten grundades för mer än 120 år sedan. När vi går vidare söderut kan man tro att vi seglar rakt in i fjällväggen. Men oroa dig inte, kaptenen hittar en öppning in i det trånga Raftsundet. Denna 26 kilometer långa passage mellan Vesterålen och Lofoten är omgärdad av höga fjäll på upp till 1 000 m ö.h. Trollfjorden är havsörnens rike – och nästa punkt på programmet. Denna lilla fjord är bara 2 kilometer lång och 100 meter bred, med majestätiska fjäll på båda sidor. Ofta tar kaptenen en vända in i fjorden där fjällväggarna näst intill stryker fartygssidorna. Efter ett kort stopp i Lofotens huvudstad Svolvær kryssar vi vidare mot Stamsund och Bodö.

Dag 5 Stamsund – Helgelandskusten – Rörvik

Idag är det väl värt mödan att gå upp tidigt för att njuta av Helgelandskusten! En av dagens höjdpunkter blir när vi korsar polcirkeln. Händelsen markeras med en smak av arktiska traditioner på däck. En annan höjdpunkt är när vi passerar fjällkedjan De Syv Søstre på 900-1 000 meters höjd. Det är lätt att förstå hur dessa "damer" har inspirerat till gammeldags myter. Vi gör ett kort stopp i Nesna, en idyllisk gam-

mal handelsplats, innan vi går vidare till Sandnessjøen. Vegaøyene som står på Unescos världsarvslista ligger strax intill. Under sommarhalvåret kan du följa med på en utflykt hit och uppleva platsens historiska kulturlandskap och lära dig mer om öbornas unika tradition att hålla ejdrar som tamdjur. I Brønnøysund kan du följa med på Norsk Havbrukssenter och lära dig mer om fiskeodling, miljön runt anläggningarna och modernt havsbruk. (Utflykterna ingår ej i resans pris, betalas och bokas ombord på båten). Vi når fjället Torghatten med håll rakt igenom och avslutar vid Rörvik som är rikt på sjömonster.

Dag 6 Rörvik – Trondheim – Hemorten

Vid 8.00 tiden efter en god frukost är det dags att lämna fartyget i Trondheim där vår buss väntar. Vi gör en stadsrundtur innan vi fortsätter till Östersund för gemensam lunch. Vidare färd genom Hälsingland till våra hemorten. Ca 70 mil