

VINRESA TILL PFALZ, ALSACE & FRANKEN

Tre fantastiska vinområden



Genom Pfalzområdet slingrar sig Deutsche Weinstrasse genom idylliska småbyar och längs med solindränkta vinslutningar. Detta är Tysklands äldsta och mest välkända turistled och ett av Tysklands vackraste områden med mängder av vingårdar, slott, borgar och pittoreska byar. Kulturen kring mat och vin dvs från jord till bord är djupt rotad. Romarna insåg tidigt att detta var en speciell plats. När de kom hit under det första århundradet möttes de av ett varmt, närmast Medelhavsliknande klimat. Förutom vinkulturen förde romarna även med sig mandlar, fikon och citronträd till området och idag odlas även saffran, kaki och kiwi här. I Bad Dürkheim arrangeras även världens största vinfestival som lockar 600 000 besökare i september varje år. Längs med Rhen odlas det vindruvor i stora områden. Ett av de mer namnkunniga är Alsace som tillverkar ett av Frankrikes bästa viner. Området är också känd för sitt goda öl, sin fina choklad och smakrika ostar. Området Franken är mest känd för sin goda öl och sina fantastiska spritsiga viner. Vi får äntligen tid att upptäcka vackra Heidelberg med sin arkitektur och sitt pampiga slott.

Dag 1 Hemorten - Göteborg

Avresa västerut mot Göteborg dit vi beräknas anlända på sen eftermiddag. Nattsömn och middag på Stena Lines fartyg som avgår 17:45. ca 55 mil

Dag 2 Mot Pfalz

Efter en stor frukostbuffé anländer vi till Kiel 09:15. På snabba motorvägar kör vi söderut genom Hamburgs ytterområden, över den ljungeväxta Lüneburgerheden, över Harzbergen med dess underbart vackra böljande kullar och idylliska småstäder förbi Kassel och når på kvällen Pfalz och den lilla charmiga byn Weisenheim am Berg och Hotel Speeter som har ett lugnt läge nära skog och promenadstigar. Middag på vårt hotell. Ca 68 mil

Dag 3 Tyska vinvägen

I dag ska vi utforska delar av den tyska vinvägen samt huvudorten, Neustadt an der Weinstrasse! Vi ger oss ut på en promenad i Gamla stan och bekantar oss med vinhandelns centrum som bjuder på charmiga korsvirkeshus och gemyt. Vi ser stadens symbol Stiftskyrkan, den främsta gotiska kyrkan i Pfalz, och regionens äldsta korsvirkeshus såväl som den mytologiska Elwedritschfontänen. Neustadt har många fina fontäner och är känt för sin drickbara vinäger. Strax utanför står Hambach slott som spelat en väldigt viktig roll i Tysklands väg mot demokrati. Utöver intressant historia bjuder slottet på en fin utsikt över Rhendalen. Vi besöker även den charmiga staden Deidesheim. Det är en pittoresk pärla med korsvirkeshus, och det kombinerade stadshuset/vinmuseet ser ut att vara hämtat direkt ur sagans värld. Vi anländer till kurorten Bad Dürkheim och vår lokala vinbonde.

RESFAKTA

Avresa: 12-18 september, 7 dagar

Pris: 10 795 kr

I priset ingår: Bussresa, del i dubbelrum/hytt, sex frukostar, fem middagar, alla utflykter och entréer, tre vinprovningar, traktortur, bergståg och båttur, reseledare.

Tillval per person:

Enkelrum 1 250 kr

Pass: obligatoriskt med pass på denna resa

Valuta: Euro

Logi:

Stena Line t/r
Hotel Speeter, Weisenheim am Berg
Hotel Zur Mühle, Bad Brückenau

Telefon 018-10 25 00

www.hogbergsbuss.se

Tre fantastiska vinområden

Vi startar vårt besök med traktor och vagn runt vinodlingar och genom staden innan vi avslutar med en efterlängtd provsmakning av fem olika viner. I staden finns också den vackra kurparken samt salinerna, träkonstruktioner med droppande saltvatten. Dürkheim har alltid förknippats med sina källor, som redan 1387 användes för saltutvinning. Under 1700-talet byggdes saltverk och ett graderverk, som med sina 333 m var ett av Tysklands längsta. Det brändes tyvärr ned 2007, men ett nytt invigdes 2010. Mest berömt är nog världens största vinfat. Företaget var enormt. I Schwarzwald fälldes nästan 200 granar för den gigantiska tunnkonstruktionen, vardera cirka 40 meter hög. Transporten av dessa överlänga granstammar från Schwarzwald till Pfalz var endast möjlig på natten och med ett särskilt tillstånd. Till skillnad från Heidelbergfattet har detta dock aldrig varit fullt med vin. Att vinkulturen är stark går inte att ta miste på och ett bevis är att man varje år arrangerar världens största vinfest, Dürkheimer Wurstmart med över 600 000 besökare varje år. Det hålls årligen den andra och tredje helgen i september. Den första - under namnet Michaelismarkt - hölls år 1417. Festen blev så småningom känd som Wurstmart 1832 på grund av det stora antalet korvar som såldes. Över 150 lokala viner från 40 historiska vingårdar kommer att serveras under Wurstmart, allt från fina rieslings till pinot noirs. Ikväll kan vi delta i denna folkfest och kanske prova på delikatessen "Saumagen". Namnet betyder "suggmage" och rätten består av grismage, fylld med fläskkött, potatis och kryddor och är egentligen en korv. Ca 9 mil

Dag 4 Alsace

Vi reser vidare söderut på den tyska vinvägen till Schweigen vid gränsen till Frankrike. Denna sträcka på ca 85 km var den första turiststräckan som byggdes i Tyskland under 30-talet. Schweigen är känt för sitt 18 m höga "vintorn" i rosa sandsten, även det byggt under 30-talet. Efter att en vinskörd blivit ovanligt stor var vinindustrin i kris och priserna rasade. Krisen förstärktes av att judiska vinhandlars affärsverksamhet hade

förbjudits och "vintornet" byggdes för att öka allmänhetens medvetenhet om regionens vin och öka den lokala sysselsättningen. Vi fortsätter in i Frankrike och till den vackra staden Strasbourg, Alsace huvudstad. Strasbourg med en 2 000-årig historia har många sevärdheter såsom korsvirkeskvarteret "Petite France", den gotiska katedralen Notre-Dame och Europaparlamentet. Under vår kanalbåtsfärd ser vi vad staden har att erbjuda under en dryg timmes färd. Vi äter lunch på egen hand och fortsätter till området Le Couronne D'Or - Den Gyllene Cirkeln. I La Couronne d'Or samverkar 21 byar, 15 vinproducenter, två kooperativ och en fruktodlare för att stärka och marknadsföra området väster om Strasbourg. Här vid bergskedjan Vogeserna njuter vi av den fantastiska utsikten över de franska landskapen och i staden Obernai strosar vi bland korsvirkeshusen och de vackra klocktornen. Vi avslutar vårt Alsacebesök hos en privat vinodlare för rundtur, avsmakning och tillfälle till inköp av de goda vinerna. Åter till vårt hotell för middag och övernattnig. Ca 33 mil

Dag 5 Heidelberg – Franken till Bad Brückenau

Vid Rhens biflod Neckar ligger drottning Silvias födelsestad Heidelberg. Heidelberg grundades redan på 400-talet och har en imponerande historia bl.a den gamla valbron Alte Brücke som är ett av stadens kända tecken tillsammans med det majestätiska slottet som tronar uppe på höjden. Vi tar det lilla bergståget upp till slottet. Här har vi en fantastisk utsikt över staden. Slottet omfattar allt från det storslagna och det charmiga, det pittoreska och det underfundiga med kulhål, ruiner, Fassbau från 1590 som fram till 1934 var världens största vinfat, 219 000 liter. Byggnadens fasad är full av skulpturer av forntida tyska kungar och kejsare från Tysk-romerska riket. I slottsruinens källare hittar vi Deutsche Apotheken-Museum. Här kan vi beskåda intressanta och lite märkliga utställningar över apotekets utveckling och historia. I stadens centrum finns gotisk och romantisk arkitektur som omger uteserveringar och mysiga

kaféer. En lång gågata kantas av butiker och slingrar sig mot en triumfbåge, Karlstor, som restes i prins Karl Theodors ära. Heidelberg är en underbar stad som det är lätt att förälska sig i! Vi ger oss ut på en promenad i Gamla stan och njuter av den vackra bebyggelsen innan vi får tid att äta lunch på egen hand. Vi fortsätter till den vackra barockstaden Würzburg, belägen vid Rhens biflod Main. På bergssluttningarna sträcker vinodlingarna ut sig inne i stadskärnan finns många vackra barockbyggnader varav residenset "palatsens palats" som finns med på UNESCO:s världsarvslista. Över floden Main leder den 600-åriga Alte Mainbrücke, bron med sina helgonstatyer i barockstil. I Franken odlas kvalitetsviner med världsrykte och för över fyrahundra år sedan skapade en av furstebiskoparna som styrde över Würzburg en inrättning som skulle sörja för samhällets gamla och sjuka. Detta sociala och humanitära engagemang var grunden till det som i dag anses vara en av Tysklands främsta och mest ansedda vinproducenter. I slottets källare, bland gångar med stora ekfat, får vi under en spännande vandring reda på mer om detta. Här odlas druvor som ger friska och torra vita viner. De tappas traditionellt på en grön rundad och ganska platt flaska som kallas Bocksbeutel. Vi fortsätter upp till den pittoreska kurorten Bad Brückenau, belägen i de vackra Rhönbergen, för middag och övernattnig. Ca 30 mil

Dag 6 Mot Kiel

Vi startar efter frukost vår färd norrut på snabba tyska Autobahn. Vi passerar den vackra, kuperade terrängen i Harzbergen och passerar Hannover och Hamburg. På kvällen når vi Kiel och vårt fartyg. Efter att vi gjort oss hemstadda i våra hytter väntar en god middag samt tid för lite shopping. Ca 53 mil

Dag 7 Göteborg och Hemåt

Vi äter frukost ombord på fartyget innan vi åter är i Sverige och fortsätter vår hemfärd. Längs vägen stannar vi till för möjlighet till lunch, och beräknas vara åter på sen eftermiddag. Ca 55 km