

POLEN RUNT

Polen är en framgångssaga - landet är tillbaka i Europas hjärta



Kraków klarade sig mirakulöst nog undan andra världskrigets förstörelse, varför vi kan njuta av en stad i sin ursprungliga prakt. Huvudstaden Warszawa, däremot, förstördes nästan helt under 2:a världskriget men med stora uppoffringar av det polska folket har staden återfått sin forna charm. Vi gör även en tankeväckande utflykt till koncentrationslägren Auschwitz och Birkenau och får en inblick i vad som aldrig får glömmas. Polen har upplevt både stormaktstid och krigets hemskheter, idag har Polen mycket att erbjuda, bra shopping, god mat och magnifika byggnader.

Dag 1 Söderut till Karlskrona

Färden går söderut genom Sverige. Under dagen stannar vi för raster och mot kvällen har vi nått Karlskrona. Där väntar Stena Lines fartyg på att ta oss till Polen och Gdynia. När vi kommit ombord checkar vi in och får våra hytter, därefter blir det en gemensam middag och nattro. ca 56 mil

Dag 2 Mot Warszawa men först Trestaden

God Morgon! Under natten har vi stävat över Östersjön och ankommer till Gdynia, som är en del av Trestaden tillsammans med Sopot och Gdansk. Vid ankomst 07.00 gör vi en kort rundtur i detta intressanta område varav staden Gdansk har en mycket spännande historia som en av de viktigaste och rikaste av alla Hansesstäder. En promenad i Gamla staden med sina fina hus,

bärnstensbutiker, gallerior, caféer och restauranger hinner vi också med. Vi beger oss nu söderut på mindre vägar till huvudstaden Warszawa där vi checkar in på vårt hotell för övernattnings och middag. 38 mil.

Dag 3 Warszawa – Krakow

Vi börjar dagen med en stadsrundtur i Warszawa som har drabbats hårt av krig framförallt under andra världskriget då staden i stort sett totalförstördes. Idag är staden uppbyggd och är en av de vackraste huvudstäderna i Europa. Öst möter väst, gammalt blandas med nytt, kontrasterna är stora. Vi får bli a stifta bekantskap med det kungliga slottet, Stalins kulturpalats samt givetvis en promenad i Gamla staden. Vi rullar vidare genom den polska landsbygden mot Krakow. Under resans gång ändrar landskapet karaktär, slätterna övergår i bergslandskap. Under kvällen anländer vi till Polens vackraste stad- Krakow, pärlan vid floden Wisla. Efter incheckning på vårt hotell väntar en god middag i hotellets matsal. 36 mil.

Dag 4-5 Krakow

Med en lokalguide lär vi känna staden lite bättre. Turen går till fots och vi kommer bland annat att få en inblick i de judiska kvarteren och vi kommer att gå förbi fabriken som Schindler hade, där han hjälpte judarna att undgå koncentrationslägren. På Europas största torg, Rynek Glówny, ligger den vackra tyghallen från

RESFAKTA

Avresa: 21-28 maj, 8 dagar

Pris: 9 400 kr

I resan ingår: Bussresa, båtresa Karlskrona-Gdynia t/r, del i dubbelrum/hytt, sju frukost, fem middagar, stadsrundtur med lokalguide i Kraków, Warszawa och Gdynia, Lokalguide och entré till Auschwitz/Birkenau, vägavgifter/skatter, reseledare

Tillval pers person:

Enkelrum 2 130 kr
Halvdagsutflykt till Saltgruvan inkl lunch 400 kr

Valuta: Polska zloty

Pass: Pass är obligatoriskt vid resa till Polen. Kontrollera att passet är giltigt tills du kommer hem igen.

Telefon 018-10 25 00

www.hogbergsbuss.se

1500-talet och Mariakyrkan med sina två torn, det ena högre än det andra. Under vårt besök i Krakow lämnas eftermiddagarna fria för att upptäcka staden på egen hand. Middagarna intas antingen på egen hand eller tillsammans med vår reseledare på en av Krakows mysiga restauranger.

Polen är en framgångssaga - landet är tillbaka i Europas hjärta

Dag två gör vi ett besök i Saltgruvorna i Wieliczka, en oförglömlig sevärdhet! I den gamla gruvans fantastiska underjordiska salar finns till exempel en hel katedral där allt är utmejslat i salt. Denna utflykt är ett tillval och bokas tillsammans med resan.

Dag 6 Via Auschwitz och Birkenau till Czestochowa

Nu är det dags att lämna Krakow och vi tar oss till koncentrationslägren Auschwitz och Birkenau, de största av Nazitysklands koncentrations- och förintelsläger. Lägren var verksam från 1940 till januari 1945 och omkring 1.1 miljoner människor beräknas ha avlidit där under den tiden. Vi gör även en tankeväckande rundvandring och får en inblick i vad som aldrig får glömmas. Sen eftermiddag kommer vi fram till Czestochowa som räknas som Polens religiösa huvudstad, här besöker vi Paulinerklostret Jasna Gora där Polens skyddshelgon den Svarta Madonnan finns. Det sägs

att hon har skyddat Polen mot invasioner. Hon är ett populärt turistmål och många vallfärdar hit för att tillbe henne. Middag på vårt hotell. 17 mil.

Dag 7 Mot Gdynia via Torun

Frukost och avgång norrut via Lodz till staden Torun. Efter lunch på egen hand tar oss till fots in i den gamla stadsdelen av Torun, som är med på Unescos världsarvslista, vårt femte världsarv under resans gång. Staden med sin mäktiga stålbro ockuperades under 3 år på 1600-talet av svenskarna och svenska kanonkulor finns insprängda i murar på bland annat Jungfru Maria-kyrkan. Universitetet är uppkallat efter Nicolaus Copernicus, som föddes i Toruń den 19 februari 1473. Vi fortsätter den sista biten till Gdynia och vår färja som kl. 20.30 tar oss över Östersjön till Karlskrona. Efter incheckning i hytterna äter vi en gemensam middag på båten. 48 mil

Dag 8 Karlskrona - Hemorten

Vi äter frukost ombord innan båtens ankomst till Karlskrona kl 09.00. Vi fortsätter vår färd norrut genom Sverige och under vägen stannar vi för möjlighet till lunch och beräknas vara åter på sen eftermiddag. ca 56 mil