

PÄRLOR I VÄSTERGÖTLAND

Kinneulle med Läckö slott och Göta Kanal



Den som en gång besökt Kinnekulle kommer gärna tillbaka. Detta 306 meter höga platåberg bjuder på en lång och spännande historia som går tillbaka ända till tidiga medeltiden. Ingen annanstans finns så många vackra medeltida kyrkor, naturen i området bjuder på sällsynta växter, bland dem olika sorters orkidéer och stenbrottet - deras svar på Grand Canyon.

På en udde i Ekens skärgård i Vänern besöker vi Magnus De la Gardies barocka Läckö Slott. Den 700-åriga historien, de unikt bevarade barocksalarna och den yttre miljön gör slottet till en upplevelse i sig. Tillsammans med en guide får vi se och lära oss mer. I Sjötorp stiger vi ombord på kanalbåten M/S Bellevue, där kan vi luta oss tillbaka och njuta av den rogivande, vackra naturen som kännetecknar sträckan Sjötorp-Hajtorp via Lyrestad samt de 9 slussar vi ska ta oss igenom. Under vårt besök bor vi på fina Edward Hotell i charmiga Lidköping, mitt i Gamla stan. Staden bjuder på folkliv, mängder med caféer, trevliga restauranger och inbjudande butiker. Följ med och besök några av våra riktiga sommarpärlor!

Dag 1 Hemorten – Lidköping

Vi lämnar Uppsala tidig morgon och tar oss på snabba vägar till Västergötland där vi åker upp på Kinnekulle, ett av Västergötlands platåberg. och många historiska sevärdheter. Berget är välbesökt för den vackra och omväxlande naturen. Här finns de små torpen och de stora herrgårdarna, stenbrott, deras Grand Canyon och många kyrkor. Lunchen intar vi på Forshem Gästgivarvärdgård som med anor från 1200-talet är Sveriges äldsta Gästgiveri och som fortfarande serverar matupplevelser med förankring i det lokala köket. Vi besöker Falkängens Hantverksby som består av elva butiker i en grönskande, genuin och rofylld miljö. För var Falkängen en gata där många arbetarfamiljer bodde. Numera är där slöjd och konsthantverk som visas och saluförs. Under tiden som vår duktiga guide leder oss längs de slingrande vägarna och berättar om området får vi njuta av den vackra naturen. Vi gör ett besök i Husaby Kyrka, vår första kristna kyrka från 1000-talet. Det sägs att Olof Skötkonung en gång ska

ha blivit döpt i en källa nära just denna kyrka. Vid kvällskvisten anländer vi till den charmiga staden, Lidköping som har en unik stadskärna med torg, närhet till vattnet, broar, rådhus och en välbevarad småstadsbebyggelse. På fina hotell Edward väntar sköna sängar och en god middag. 36 mil

Dag 2 Läckö slott, Spiken fiskeby och Rörstrand

Efter en god, mättande frukost viker vi norrut mot Läckö och dess fantastiska slott mest känt som det sagolika De la Gardieslottet. Slottet som ligger vid Vänerns strand har ett medeltida ursprung. Skarabiskoppen Brynolf Algotsson la grundstenen redan 1298. Vi får en intressant guidad visning av slottet. Efter detta storslagna besök beger vi oss bara ett par hundra meter från slottet till Naturum. Längst ut på Kållandsö i Vänern, ligger restaurang Hvita Hjorten, vars namn har anor från 1600-talet och Sveriges storkökstid. Här intar vi en gemensam lunch, där allt är lokalproducerat och mycket från den egna trädgården. I norra delen av Kållandsö ligger Spikens insjöfiskehamn, en av Europas största, sommartid är det mycket liv och rörelse här. Hantverk, delikatesser och nyrökt fisk är några av sakerna du kan hitta. Vi åker tillbaka till Lidköping där vi besöker Rörstrands butiker. Här kan vi fynda ett brett sortiment av Rörstrand samt övriga välkända varumärken som littala, Arabia och Fiskars. För snart 300 år sedan tillverkade Rörstrand sin första tallrik. Museet genomgår för tillfället en renovering och ska åter öppna sommaren 2021. Härnäst gör vi en liten promenad i den vackra staden där det ligger ett café i nästan varje kvarter. Kvällen fri för egna strövtåg samt middag på egen hand bland stadens trevliga restauranger. 6 mil

Dag 3 Göta Kanal – Hemorten

I det gamla röda hamnmagasinet i Sjötorp finns ett Kanal- och sjöfartsmuseum. Här kan vi ta del av Göta kanals spännande historia som minner om gångna tiders sjöfart på Göta kanal, Vänern och Vättern. Vi stiger ombord på kanalbåten M/S Bellevue, byggd 1961 i Tyskland, med plats för 220 passagerare. Vi kan luta oss tillbaka och njuta av den rogivande, vackra

RESFAKTA

Avresa: 8-10 juli, 3 dagar

Pris: 4 495 kr

I resan ingår: bussresa, del i dubbelrum, två frukostar, tre luncher (varav en på m/s Bellevue), en middag, alla utflykter enligt program samt entréer till Läckö slott, Kanalmuséet, Hembygds-muséet, båtutur Göta Kanal, lokalguide på Kinnekulle, reseledare.

Tillval per person:

Enkelrum 600 kr

Logi:

Best Western Edward hotell, Lidköping

Telefon 018-10 25 00

www.hogbergsbuss.se

naturen som kännetecknar denna sträcka av Göta Kanal samt de 9 slussar vi ska ta oss igenom. Båten avgår 10.30 och ankommer Hajstorp strax efter 14.00 med ett 40 minuters stopp i Lyrestad där vi gör ett kort besök på hembygds-museet. Längs färdvägen utmed Sveriges största kulturarv finns så mycket fantastiskt att uppleva. Vackra landskap, djur, åkrar, historiska platser, slott och herresäten. Slussystemet i Sjötorp har totalt åtta slussar och här finns även en välbevarad varvsmiljö. Vi passerar en serie av fyra olika slussystem i mycket vackra omgivningar. År 1822 invigdes västgötadelen av Göta kanal vid Hajstorp. Här finns Kanalengenjörens villa och den gamla smedjan. Här i Hajstorp kliver vi av båten och startar vår resa hem till respektive hemorter. 34 mil