

VÄTTERN RUNT MED VISINGSÖ

Spännande landskap, vackra platser och massor av historia



Sjön knyter an till de fyra landskapen Östergötland, Västergötland, Närke och Småland. Vättern är Sveriges näst största sjö och är inte enbart känd för Vätternrundan på cykel. Med buss kuskar vi bekvämt runt sjön och upptäcker intressanta och vackra plaster. Vi gör en båtture från Askersund i norra Vättern till Slottet Stjärnsund, godsets historia går tillbaka till 1630-talet då Johan Oxenstierna köpte upp jord och bildade ett gods. Vadstena, en historiskt rik stad med bl.a. Klosterkyrkan, två personer som bidragit till Vadstenas berömda stadssiluett är Gustav Wasa och den Heliga Birgitta. Ett underbart museum i Husqvarna med allt från hushållsmaskiner till motorcyklar och sågar, nostalgi på hög nivå! En tur ut till Visingsö med remmalag och de vackra ekskogarna, trästaden Hjo och den så speciella kyrkan i Habo, byggd nästan som en katedral. Vi besöker Olshammargården, författaren och nobelpristagaren Verner von Heidenstams födelsehem. Vi bor mysigt och fint på Elite Stora Hotellet mitt i Jönköping under våra dagar runt Vättern.

Dag 1 Uppsala - Jönköping

Vi kliver ombord på vår bekväma buss för färden till Askersund, den lilla staden vid norra Vättern med sin gemytliga atmosfär, sina gränder och kullerstenstorg. Hamnen och den härliga strandpromenaden skvallrar om närhet till Sveriges hemligaste skärgård med mer än 250 öar, kobbar och skär. Norra Vätterns skärgård

brukar beskrivas som vild och vacker. Skärgården är Sveriges enda inlands- och sötvattensskärgård. Större delar av skärgården är naturreservat.

Vi kliver ombord på MS Wettervik som på 30 minuter tar oss ut till Stjärnsunds slott. Under resan serveras kaffe och smörgås. Slottets duktiga guider lotsar oss igenom ett av 1800-talets bäst bevarade byggnader och interiörer. Vi får även tid att besöka en utställning om festkläder från epoken vid 1800-talets slut, la belle époque! Godsets historia går tillbaka till 1630-talet då Johan Oxenstierna, genom att köpa upp jord, bildade ett gods. Oxenstierna lät bygga det första slottet och gav det namnet Stjärnsund.

1851 kom slottet i prins Gustafs, "sångarprinsens", ägo. Tack vare honom kan Stjärnsund idag visa upp en av de rikaste och bäst dokumenterade inredningarna i Sverige från 1800-talets mitt. Vi åker den korta biten till Medevi brunn som är Nordens äldsta hälsobrunn, grundad redan 1678 av Urban Hjärne. Knappt 350 år senare lever brunnens historia vidare bla på Wårdshuset där vi ska avnjuta vår goda lunch. Vi passerar Motala, Östergötlands sjöstad och Göta Kanals huvudstad. Vi ankommer Vadstena, vars pittoreska miljö är unik och välbevarad med många historiska byggnader, mysiga kullerstensgator och utsikt över Vättern. Två personer som bidragit till Vadstenas berömda stadssiluett är Gustav Wasa, som lät bygga Vadstena slott, och den Heliga Birgitta

RESFAKTA

Avresa: 21-23 juli, 3 dagar

Pris: 3 850 kr

I priset ingår: bussresa, del i dubbelrum, båtture med kaffe och smörgås, två frukostar, en middag, tre luncher, alla utflykter och entréer enligt program, lokalguider samt reseledare.

Tillval per person:

Enkelrum 600 kr

Logi:

Elite Stora Hotellet, Jönköping

Telefon 018-10 25 00

www.hogbergsbuss.se

som lät uppföra den pampiga klosterkyrkan. Knypelkonsten är även starkt förknippad med Vadstena. Vi möter upp vår lokalguide som under 2 timmar ska berätta och visa oss runt i Klosterkyrkan och den vackra gamla stadsdelen. Vid kvällstid kommer vi fram till vårt fina hotell, beläget mitt på stora torget vid Vätterns strand i Jönköping. Efter incheckning äter vi en god middag på vårt hotell. 37 mil

Spännande landskap, vackra platser och massor av historia

Dag 2 Visingsö och Husqvarna Museum

Frukost och avfärd till Gränna där vi tar färjan över till Visingsö. I hamnen kan vi se resterna av Brahes slott Visingsborg samt den mycket vackra Brahekyrkan som uppfördes av grevarna Brahe på 1600-talet som slottskyrka till Visingsborgs slott. Vi börjar med att åka en kort tur med Remmalag, som är vagnar dragna av hästar, genom den vackra ekskogen innan vi tar vår buss för att göra en längre upptäcktsfärd som leder oss förbi Kumlabys kyrka, vars interiör präglas av kyrkmålningar med anor från både medeltid och 1600-tal. De många motiven kan berätta om fascinerande helgonlegender och dess öden. Vi fortsätter ner till Näs Borg och kommer tillbaka till hamnen för en kort stund på egen hand. Åter på fastlandet åker vi den korta biten till Sveriges första motorhotell, Gyllene Uttern. Här väntar en god lunch samt tillfälle till visning och inköp av polkagrisar. Vi åker vidare till Husqvarna Museum där vi får återuppleva gamla minnen och se det som Husqvarnafabriken har tillverkat. Här finns vapen, symaskiner, spisar, cyklar, motorcyklar, motorsågar, gräsklippare

och alla tänkbara hushållsprodukter. Visste du att köttkvarnen har sålts i mer än 12 miljoner exemplar över hela världen? Idag är Husqvarna också världens största tillverkare av motorsågar, röjsågar, gräsklippare och trädgårds-traktorer. Nostalgi på hög nivå! På andra sidan gatan ligger den berömda Smedsbyn med sina hantverksbutiker och konstateljser. Smedsbyn är ett område i Huskvarna, där små stugorna på 1700-talet byggdes åt arbetarna på Huskvarna Fabriken. Det finns fortfarande kvar en lägenhet som de såg ut under 1700-talet och som går att besöka. I anslutning till Smedsbyn finns slutet på det 116 meter höga vattenfall som forslar ån från huskvarnaberget ner i dalen. Detta vattenfall som en gång i tiden används som vattenkraft för att kunna tillverka vapen på Husqvarnas vapenfabrik.

Åter till hotellet där vi har kvällen fri för middag på egen hand och kanske en skön promenad utmed Vätterns vackra strand. 10 mil

Dag 3 Vätterns västra sida

Vi börjar dagen med den mycket speciella kyrkan i Habo. Den är byggd nästan som en

katedral med läktare runt hela kyrkan. Kyrkan avspeglar den gamla tiden genom att man har kvar logerna för det finare folket, bänkar för bönderna och läktare för torpare, drängar och pigor. Målningar från katekesen, täcker hela kyrkan från golv till tak. Vi fortsätter till den vackra trästaden Hjo - en stad som sommartid bubblar av aktivitet. Trästaden gör Hjo till medlem av Tre Trästäder tillsammans med Eksjö och Nora. Via Karlsborgs fästning kör vi vidare till Olshammarsgården, mest känd som Verner von Heidenstams födelsehem och belägen 100 meter från Vätterns strand. Efter en delikat lunch får vi en visning av Heidenstams minnesrum och Birgittakyrkan vars inredning är intakt från dess ombyggnation 1785 och har en sällsynt altarpredikstol och vackra polska fönstermålningar från 1624. Mätta och nöjda reser vi vidare via Askersund och Örebro till våra respektive hemorter. 39 mil