

RHEN- & MOSELDALEN

Rüdesheim, båttur på Rhen och viner



Ett av Europas vackraste och intressantaste områden är floderna Rhen och Mosels underbara dalgångar. Den gröna Moselfloden slingrar sig i serpentiner förbi små pittoreska byar och branta vinberg. Den mäktiga Rhen flyter fram övervakad av ålderdomliga borgar. På höjderna tronar gamla riddarborgar och på sluttningarna klättrar vinrankorna i täta rader. Överallt finner vi små vinbyar med vindlande kullerstengator som är kantade av korsvirkeshus samt många butiker och vinstugor. På den här resan avsmakar vi goda viner, besöker små trevliga byar och orter längs de båda floderna. Därutöver gör vi ett intressant besök hos nunnorna på klostret St Hildegard som bjuder oss på en lätt lunch och egentillverkat vin, rundvisning med avsmakning på Asbach, underbar båttur på floden Rhen samt en vinskördedag bland vinrakorna ovanför Rüdesheim med vinprovning samt en lätt lunch. Vi bor på familjeägda Ringhotel Central, beläget mitt i Rüdesheim med närhet till Drosselgasse och floden.

Dag 1 Från hemorten till Göteborg

Avresa västerut mot Göteborg dit vi beräknas anlända på sen eftermiddag. Ombord på båten, som avgår klockan 17:45, väntar en god buffé, underhållning samt sköna hytter. 46 mil

Dag 2 Kiel ner till Rüdesheim am Rhein

Efter frukost kör vi söderut förbi städer som

Hamburg, Hannover, Kassel och så småningom kommer vi till Frankfurt am Main, där vi tar av mot Wiesbaden. Här träffar vi på Europas viktigaste vattenväg, den mäktiga floden Rhen. Vi följer Rhen till Rüdesheim, som ligger på flodens östra sida. Staden är huvudort i vindistriktet Rheingau. Hit kommer turister från hela världen för att vandra i de gamla gränderna och uppleva den genuina miljön. Här finns gott om vin och naturligtvis tar vi efter den gemensamma middagen på vårt hotell en ordentlig titt på ortens "huvudgata", Drosselgasse. Gatan är 144 m lång och kantas av vinstugor och lokaler med sång, musik och dans. Inkvartering fyra nätter på mysiga och pittoreska Ringhotel Central i centrala Rüdesheim. 64 mil

Dag 3 Båttur, nunnor och tysk Cognac

På förmiddagen går vi ombord på en flodbåt, "kastar loss" och följer den vackraste och mest romantiska delen av floden. Vinbergen sluttar mjukt ner mot floden och överallt ser vi de en gång i tiden så mäktiga borgarna. Precis där floden kröker svagt österut befinner sig Loreleiklippan. Poeten Heinrich Heine var bara 26 år och olyckligt kär i sin kusin Theresen, när han skrev den berömda dikten om den vackra sirenen med sitt långa gyllene hår som lockar de förbipasserande båtarna ner i djupet.

RESFAKTA

Avresa: 11 sept, 7 dagar

Pris: 9 695 kr

I priset ingår:

- Bussresa
- Färja Göteborg-Kiel t/r
- Del i dubbelrum/hytt
- Sex frukost
- Fyra middag
- Två soppluncher med dryck
- Två vinprovningar i Mosel- och Rhendalen
- Båtresa Rhenfloden
- Entré med guide Asbach
- Vägavgift/skatter
- Reseledare

Tillval per person:

Enkelrum 1 290 kr

Logi:

Stena Line
Ringhotel Central, Rüdesheim

Valuta: Euro

Telefon 018-10 25 00

www.hogbergsbuss.se

Rüdesheim, båttur på Rhen och viner

I St Goarshausen stiger vi av flodbåten och vår buss väntar på kajen. Vi åker högst upp på själva klippan och här har vi en fantastisk utsikt över Oberwesel och slottet Schönburg. Vi fortsätter med bussen rakt upp i vinberget till klostret "Abtei St Hildegard". Hildegard von Bingen hade redan 1150 grundat ett kloster i Bingen på andra sidan Rhen, men skaran av nunnor växte snabbt och år 1165 grundade hon ytterligare ett kloster. Dagens mycket pampiga anläggning byggdes 1904 och här sköter ett 40-tal nunnor en modern vinanläggning, syr handarbeten, tar emot noveller, erbjuder boende och ger till och med ut CD-skivor där de sjunger vesper, sin aftonsång. I den fridfulla klostermiljön avnjuter vi en hemlagad lättare lunch med egentillverkat vin. I den stora butiken kan vi köpa goda viner och likörer samt njuta av utsikten över vinbergen och floden Rhen. Vi kör ner till byn för ett besök på Asbach Uralt som är världsberömd för sin tyska konjak. Här får man se en film på svenska som visar hur tillverkningen går till. Besöket avslutas förstås med provsmakning. Kvällen är fri för middag och dans bland de många restauranger som trängs längs med Drosselgasse.

Dag 4 Moseldalen och mer vin

Efter frukost väntar återigen en spännande dag. Vi följer floden Rhens romantiska sträcka till Koblenz där floderna Rhen och Mosel går samman vid det berömda Deutsches Eck. Här finns ett kolossalmonument över Tysklands enande 1871 samt

också en bit av Berlinmuren, symbol för återföreningen av Tyskland 1990. Vi viker av utmed Moselfloden som är känd som den buteljgröna floden som slingrar sig fram och bakom varje krök väntar nya vackra vyer. Här tycks vingårdarna klänga sig fast på de branta vinbergen och på bergsryggarna ligger de gamla borgarna. Vägen leder oss genom många charmiga vinbyar och städer. Med allt detta som kuliss färdas vi fram till Cochem för ett kort besök i dess gamla del med korsvirkeshus, charmigt rådhus och många vinbutiker. Traben-Trarbach och Bernkastel-Kues är ytterligare två korsvirkeshusstäder som består av två delar belägna på var sin sida av floden och i Bernkastel-Kues besöker vi en mycket duktig vinbonde, Anton Zimmerman, där vi gör en avsmakning av Moselvinets ädla droppar. På eftermiddagen åker vi upp på platån Hunsrück till Bingen varifrån vi tar bilfärjan över floden Rhen till Rüdesheim. På kvällen äter vi gemensam middag på vårt hotell i Rüdesheim. Efter middagen vill många av oss helt säkert pröva en Rüdesheimer Kaffee - Weinbrand och kaffe toppat med vispad grädde. Ca 29 mil

Dag 5 Bland vinrankor och gränder

Vi beger oss uppför vinberget, längs de vinkantade stigarna, med transfer och till fots. Vinodlaren berättar under tiden hur man bär sig åt för att odla och skörda de fina rieslingdruvorna. På en vacker utsiktsplats slår vi oss ner för att njuta av en god mustig soppa och till det, ett flertal av deras goda

fräscha viner. Mat och vin smakar sällan så bra som utomhus bland vinrankor och bedårande utsikt. På eftermiddagen kan vi ta linbanan upp till det ståtliga nationalmonumentet Germania, som blickar ut över dalen. Monumentet symboliserar återupprättandet av det tyska kejsardömet efter kriget 1870–71. I Rüdesheim finns förutom många butiker även Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett. Museet ligger ett stenkast från Drosselgasse i Rüdesheim och är ett fantastiskt museum med små och stora mekaniska, "självspelande" musikinstrument. Middag på egen hand, kanske på en lugn bakgata eller hos Bei Hannelore som under 60 år har serverat mat och dans på Drosselgasse.

Dag 6 Norrut mot Kiel

Tidig frukost och avfärd norrut på snabba tyska Autobahn. Vi passerar den vackra, kuperade terrängen i Harzbergen och passerar Hannover och Hamburg. På eftermiddagen når vi Kiel och vårt fartyg. Efter att vi gjort oss hemstadda i våra hytter väntar en god middag samt tid för lite shopping. 64 mil

Dag 7 Från Göteborg och Hemåt

Vi äter frukost ombord på färjan innan vi åter är i Sverige och fortsätter vår hemfärd. Längs vägen stannar vi till för möjlighet till lunch, och beräknas vara åter på sen eftermiddag. Ca 46 mil