

VILDA VACKRA SKOTTLAND

Slott, historia och nationaldrycken Whisky



Skottland är ett vackert och fascinerande land med djupa sjöar, lysande ljungedar, slott och gamla ruiner. Allt vad vi förknippar med Skottland får vi uppleva. Vi spanar efter sjöodjuret Ness, ser Drottning Elisabeths sommarslott Balmoral, provar nationaldrycken whisky samt mycket mer på denna fullmatade resa där alla utflykter och entréer ingår.

Dag 1 Arlanda – Grantown-on-Spey

Vi flyger på morgonen från Arlanda och landar drygt två timmar senare på flygplatsen i utkanten av Edinburgh. Vi gör oss bekväma i vår turistbuss och startar resan till Grantown-on-Spey. Vi styr kosan norrut över den pampiga hängbron Forth Road Bridge mot Perth och genom den vackra dalen förbi Pitlochry, Blair Castle och Dalwhinnie whiskydestilleri till skidorten Aviemore. Nu har vi inte långt kvar till vår mysiga lilla by, belägen i de skotska högländerna. Middag på vårt hotell alla kvällar. 24 mil

Dag 2 Loch Ness runt

Vi startar morgonen med en rejäl skotsk frukost och åker mot högländernas huvudstad Inverness. Strax utanför denna pittoreska stad finner vi Culloden Moor. Här avgjordes striden mellan engelsmän och skottar i ett blodigt slag 1746. Vi får se en 360 gr film om slaget samt tid för en promenad ute på slagfältet. Vi fortsätter till den mytomspunna sjön Loch Ness och Ness utställningen som förutom en mycket intressant hög-

teknologisk film berättar för oss om alla ögonvittnen och alla fotografier som tagits av detta sjöodjur under åren. I Fort Augustus beundrar vi den mäktiga slusstrappan som förbinder sjöarna Loch Ness och Loch Oich. I Spean Bridge tar vi en titt på minnesmärket Commano Memorial tillägnad de brittiska kommandosoldater som stupade under andra världskriget. Vi viker av norrut förbi sjön Laggan – känd för inspelningen av Karl för sin Kilt med Susan Hampshire. Åter till hotellet för lite avkoppling och middag. 27 mil

Dag 3 Slottet Balmoral och Whisky

Vi styr kosan österut genom ett fantastiskt landskap med djupa dalar och höga berg. Vi passerar Tomintoul, den högst belägna byn i de skotska högländerna, med en bebyggelse bestående nästan uteslutande av envåningshus i sten. Resan går vidare på en högt belägen väg, som när snön kommer är den första av alla skotska vägar att bli oframkomlig. Vi kommer fram till Balmoral Castle, den engelska kungafamiliens sommarhus. I mitten av 1800-talet köpte prins Albert slottet och skänkte till Viktoria i present. Efter detta intressanta besök ger vi oss in i "whiskylandet" där vi gör ett besök på Glen Grant för att få veta en del om framställningen och för att provsmaka. Åter till hotellet för en stunds avkoppling. 13 mil

Dag 4 Grantown-on-Spey – Stirling

Vi packar in våra väskor i bussen och styr kosan

RESFAKTA

Avresa: 29 april, 7 dagar

Pris: 14 290 kr

I priset ingår:

- Bussanslutning t/r
- Flyg Arlanda-Edinburgh t/r inkl. skatter
- Turistbuss under hela resan
- Del i dubbelrum
- Sex frukost
- Sex middag
- Utflykter och entréer enligt program
- Reseledare Lena Dyche

Tillval per person:

Enkelrum/hytt 2 280 kr

Logi:

Craiglynne Hotel, Grantown-On-Spey
Stirling Highland Hotel, Stirling

Valuta: Brittiska pund GBP

Telefon 018-10 25 00

www.hogbergsbuss.se

mot ett andra besök på ett whiskydestilleri, Dalwhinnie som grundades 1897 och för närvarande är det högst belägna destilleriet i landet.

Slott, historia och nationaldrycken Whisky

Dalwhinnie är gaeliska och uppkallat efter sitt läge vid en korsning av gamla körvägar, mellan två bergskedjor. Vi kommer fram till Scone Palace byggd 1802. Under medeltiden bodde Skottlands kungar här då de var i Scone för att krönas bl a Robert Bruce och Macbeth. Den berömda kröningsstenen finns numera i slottet i Edinburgh. Scone Palace har en spännande och färgstark historia som en av Skottlands viktigaste slottsbyggnader. Här finns en enastående samling antikviteter, målningar samt de fantastiska öppna trädgårdarna. Vi åker till Stirling och vårt hotell för middag och övernattnig. Staden ligger runt det stora Stirling Castle och en medeltida stadskärna. Som tidigare huvudstad för Skottland var Stirling en kunglig burgh fram till 1975. Under 2002, som en del av drottning Elizabeths 50-årsjubileum som drottning, fick Stirling stadsrättigheter. 21 mil

Dag 5 Fife området

Vi äter en ordentlig fräsch frukost innan vi åter tar plats i bussen för att ta oss österut till Fife och kanske Skottlands mest udda

sevärdhet, en underjordisk hemlig bunker från det kalla kriget som ligger trettio meter under en liten stuga mitt på landsbygden i Fife. Här var det meningen att regerings-tjänstemän skulle kunna gömma sig och samtidigt styra landet i händelse av atomkrig. Bunkern byggdes 1951 och stugan byggdes enbart för att dölja ingången och har aldrig varit bebodd. Vi fortsätter till St Andrew för en guidad rundtur. Här stannar vi för att titta på den storslagna ruinen av en 108 m lång katedral och slottet på klippsprånget. St Andrews är Skottlands äldsta universitetsstad och här gick bl a prins William. Det är också den äldsta platsen i världen för golfspel. Golf har spelats på banorna sedan 1400-talet. Vi fortsätter via Dundee tillbaka till Stirling och vårt hotell för middag. 21 mil

Dag 6 Runt Loch Lomond

Idag färdas vi i mycket vackra och spännande områden mot Loch Lomond vars västra strand vi följer till Tarbet. Vi färdas nu i en av de absolut vackraste delarna av Skottland. Vi byter till båt som under en

timme ska ta oss längre norrut på Loch Lomond, en av Skottlands vackraste sjöar. På andra sidan sjön ligger Trossachs nationalpark. Vi har nu kommit in i den gaeliska delen där vägskyltar skrivs i första hand på gaeliska. På väg till tillbaka stannar vi till vid en så kallad Woollen Mill butik där vi kan inhandla allt från skotska kiltar till lokala delikatesser. Åter till vårt hotell för middag. 18 mil

Dag 7 Edinburgh och hem

Vi packar in våra väskor i bussen och beger oss till den underbara huvudstaden Edinburgh. Här väntar en sightseeing dels i den gamla staden som står med sitt pampiga slott och sin gamla medeltida gata, dels förbi Holyrood House som är kungafamiljens slott när de befinner sig i staden. Vi far också över ravinen till den nya staden som byggdes under 1700-talet. Vi får tid för en tidig lunch innan bussen tar oss tillbaka till flygplatsen och vårt flyg till Arlanda som avgår kl. 15.20. 8 mil