

# JOTUNHEIMEN

## Jättarnas hemvist



En del av landet som bjuder på det bästa av Norge är trakterna kring Jotunheimen och fjordarna ut mot kusten.

Jotunheimen är förmodligen Norges mest kända fjällmassiv eftersom man här finner Norges tre högsta berg. Det finns inte mindre än 23 berg som är minst 2300 meter höga. Sedan 1980 är delar av Jotunheimen avsatta som nationalpark. Vi åker på vägar som omfamnar Jotunheimen och som bjuder oss på de mest häpnadsväckande naturscenerier. Vi bor två nätter i Valdres vid trädgränsen i närheten av nationalparken.

### Dag 1 Hemorten – Vågåmo

Vi startar vår tur västerut förbi Karlstad och Arvika och kommer strax fram till sjön Mjösa som vi följer upp till OS staden Lillehammer. Här börjar Norges vackraste och mest berömda dal, Gudbrandsdalen. Här möter en trolsk natur med höga berg, vackra dalgångar och strömmande forsar. Vid Otta viker vi av västerut och följer älvens norra strand förbi rika jordbruksbygder till Vågåmo där vi tar in på vårt hotell. Hotellet är ett enkelt, centralt beläget landsortshotell med god mat och inomhuspool. OBS ingen hiss. Efter middagen kan vi ta en uppfriskande promenad i de vackra omgivningarna. ca 70 mil

### Dag 2 Vågåmo – Sognefjellveien – Beitostölen

Vi passerar Knut Hamsuns födelsestuga innan vi kommer fram till Lom med dess berömda stavkyrka. Längs Sognefjordens norra strand går riksväg 55, som byggdes som beredskapsväg 1939. Idag ska vi följa vägen från Lom 380 meter över havet över fjället på 1434 meters höjd, vilket är Nordeuropas högsta väg, till Sogndal. Vi arbetar oss upp i Leirdalen och har Galdöpiggen 2.469 meter på vår vänstra sida. Vi stannar till vid den gamla 1600-talsgården Elveseter och beskådar det märkliga 40 meter höga frihetsmonumentet. Vi får höra den besynnerliga historien innan vi fortsätter vår klättring upp till Sognefjellshytta med Sognefjellet som är storslaget med utsikt över jöklarnas blekblå skrovliga isfall. Från vägen ser man flera glaciärer samtidigt. Denna del av vägen byggdes 1938 och fjällövergången hör till de mest berömda och skönaste i landet. Vi passerar Turtagrö innan det bär nerför där vi åter får stifta bekantskap med växtligheten. Vi kommer fram till Skjolden som ligger vid en fjordarm till Norges längsta och djupaste fjord. Vi stannar till för en lättare sopplunch i Kaupanger. Efter lunchen tar vår norska lokalguide med oss in till De Heibergske Samlinger, Sogn Folkemuseum vilket är en hembygdsgård med ett 30 tal byggnader som visar hur livet har varit i denna del av Norge från medeltiden till modern tid. Vi fortsätter en kort bit med buss till Stavkyrkan, daterad 1150. Med färjan över Sognefjorden kommer vi till Laerdal och Laerdalselva, känd för sitt fantastiska laxfiske. Färden fortsätter genom ödsligt,

## RESFAKTA

**Avresa:** 13 augusti, 4 dagar

**Pris:** 7 350 kr

### I priset ingår:

- Bussresa
- Del i dubbelrum
- Tre frukost
- Tre middag
- Två luncher
- Entré och guide hembygdsgård och stavkyrka i Kaupanger
- Heidal ysteri
- Båttur på glaciärsjön
- Vägavgifter/skatter
- Färjeavgift
- Reseledare

### Tillval per person:

Enkelrum 1 220kr

### Hotell:

Vågå Hotel, Vågåmo  
Radisson BLU Mountain Resrot, Beitostölen

**Valuta:** Norska kronor

018-10 25 00 [www.hogbergsbuss.se](http://www.hogbergsbuss.se)

## Jättarnas hemvist

Vackert landskap till den populära sommar och vinterorten Beitostölen som ligger på 900 meters höjd. Efter incheckning på vårt fina hotell väntar en fräsch middag och en god natts sömn. Ca 33 mil

### Dag 3 Valdresflya och Jotunheimsveien

Valdres heter området som sträcker sig från Fagernes mot Jotunheimen och idag ska vi åka norrut på högfjällsplatån Valdresflya, varifrån vi får uppleva Jotunheimen på nära håll. Vid vägens högsta punkt 1389 m.ö.h. är panoramavyn över fjällvärlden oöverträffbar. Fjällterrängen är lite mjukare och snällare här än riksväg 55. Vid en av de mest populära turiststationerna ligger Gjendesheim, belägen i ena änden av glaciärsjön Gjende med sin speciella blå färg. Vi kliver ombord på vår båt som under en timme ska ta oss på en

skön tur där vi kan skåda Besseggen, bergsryggen som är en populär vandringsled. Vi fortsätter med vår buss och vid Randsverk viker vi av till byn Heidal som många anser är en levande hembygdsgränd. Den är Norges bäst bevarade bygdekultur och mer som ett levande museum med 750 hus varav de flesta är uppförda under 1700 och 1800 talet. Heidal är även berömd för sin brunost och vi gör givetvis ett besök på ysteriet där vi också får tillfälle att handla ost med oss hem. Här på ysteriet bjuds vi på en norsk nationalrätt – Römmegröt med tillbehör. Mätta och belåtna fortsätter vi via Vinstra till den privata avgiftsbelagda vägen som kallas Jotunheimsveien. Vi passerar flera dalar, nya sjöar, nya snöklädda toppar. Landskapet har en otrolig rymd och man har utsikt åt

alla håll. Vägens högsta punkt når man vid Buhö, 1230 m.ö.h. Vi kommer fram strax norr om Beitostölen och vårt hotell. Middagen på vårt hotell. ca 19 mil

### Dag 4 Beitostölen – Hemorten

Efter frukost styr vi söderut mot vackra Fagernes – huvudstaden i Valdres. Vi fortsätter söderut förbi Hönefoss, Tyrifjorden till Oslo. Vi passerar genom Oslo och fortsätter mot Värmland och Karlstad. Under dagen stannar vi för kaffe och lunch innan vi framåt kvällen är hemma igen. ca 70 mil