

TRE ÖAR

Bornholm, Ven & Visingsö



En härlig resa med tre berömda öar: Från Ven i Öresund, känd från sången Flicka från Backafall, med astronomen Tycho Brahes slott och observatorium, via Bornholm med dess säregna natur, vita stränder, färggranna fiskelägen, unika rundkyrkor och Nordeuropas största borganläggning till Visingsö i Vättern med sitt Remmalag och Per Brahes Visingsborg. En resa som påminner om berömda verk och gärningar inom litteratur, musik, vetenskap och film. Vi har även möjlighet att besöka Eva Rydberg med hennes sista föreställning, på Fredriksdalsteatern, "Final på Fredriksdal".

Dag 1 Mot Helsingborg

Avresa söderut och till vackra Helsingborg där vi passerar det vackra Rådhuset samt Kärrnan som är ett medeltida vaktorn och den enda kvarstående resten av det medeltida Helsingborgs slott. Vi inkvarteras centralt på Elite Hotel Mollberg, äter en tidig middag innan de som är intresserade kan följa med till Fredriksdalsteatern föreställningen, "Final på Fredriksdal". Obs! Teaterbiljetterna bokas i förväg. Vi tar er till och från teatern. 62 mil

Dag 2 Ven och Bornholm

Vi äter en ordentlig frukost innan det är dags att fara ner till Landskrona, där vi går ombord på båten, som tar oss över till Ven på 30 minuter. På ön får vi åka traktorsläp. Vi kommer först till kyrkan S:t Ibbs med sina rasbranter eller backafall, kända från sången Flicka från Backafall och därefter till resterna av astronomen Tycho Brahes Uranienborg samt det nyuppsydda observatoriet Stjärneborg. Här ska vi se en intressant multimediaföreställning om Vens storhetstid. Vi gör även ett besök med vår lokalguide till museet inrymt i Vens före detta Allhelgonakyrka från 1898. Efter att ha återvänt till fastlandet åker vi vidare till korsvirkesstaden Ystad där vi hinner med en kort rundtur innan det är dags att

äntra vår färja som avgår kl. 18:30. På knappt en och en halv timma tar vi oss över till Rønne, huvudstaden på Bornholm. Efter incheckning på vårt hotell avnjuter vi en god middag i hotellets matsal. 12 mil

Dag 3 Bornholm

Bornholm är en fridfull solskensö, avspänd och typisk dansk men med bördig, sydländsk vegetation och färgglada, leksaksliknande hus varav en del köpmans- och skepparhus från 1700- och 1800 talet är dekorerade med rosenrabatter. Minns du naturen i filmer som Ditte Människobarn och Pelle Erövraren så har du redan en fin bild av denna vackra miljö, där städerna ligger som ett pärlband runt ön med pastellfärgade korsvirkeshus och slingrande gator. Under vår rundtur kommer vi att se nordeuropas största borganläggning Hammershus, en av öns berömda rundkyrkor, badstranden Due Odde med den vita sanden och den mäktiga fyren, de pittoreska fiskebyarna Gudhjem och Svaneke samt besöka ett fiskerökeri med tillfälle till avsmakning. Vi hinner även bekanta oss lite mer med Rønne innan det är dags för middag.

Dag 4 Åter mot Sverige

Frukost på hotellet innan det är dags att styra kosan mot hamnen och vår båt som avgår kl. 08:30. Väl på fastlandet fortsätter vi till Österlen för att bekanta oss med pittoreska Simrishamn, Kivik och den bedårande staden Åhus. Vi fortsätter genom Småland förbi Linnés Råshult, Växjö, Lamhult och till Jönköping, vackert belägen vid södra Vättern. Här bor vi på Scandic Portalen, beläget i centrum. Middag äter vi gemensamt på Jensens Böfhus, tvärs över gatan. 35 mil

Dag 5 Visingsö och Hemåt

Frukost och avfärd till Gränna där vi tar färjan över till Visingsö. I hamnen kan vi se resterna av Brahes slott Visingsborg samt den mycket

RESFAKTA

Avresa: 9 augusti, 5 dagar

Pris: 8 990 kr

I priset ingår:

- Bussresa
- Del i dubbelrum
- Fyra frukost
- Fyra middag
- Färjor till Ven, Bornholm och Visingsö
- Visningar och entréer enligt program
- Reseledare

Tillval per person:

- Enkelrum 2 100 kr
- Sjöutsikt och balkong 530 kr
- Teaterbiljett dag 1 495 kr

Valuta: Svenska och Danska kronor

Logi:

- Elite Hotel Mollberg, Helsingborg
- Hotell Griffen, Rønne
- Scandic Portalen, Jönköping

Telefon 018-10 25 00

www.hogbergsbuss.se

vackra Brahekyrkan som uppfördes av grevarna Brahe på 1600-talet som slottskyrka till Visingsborgs slott. Vi börjar med att åka en kort tur med Remmalag, som är vagnar dragna av hästar, genom den vackra ekskogen innan vi tar vår buss för att göra en längre upptäcktsfärd som leder oss förbi Kumlaby kyrka, vars interiör präglas av kyrkmålningar med anor från både medeltid och 1600-tal. De många motiven kan berätta om fascinerande helgonlegender och dess öden. Vi fortsätter ner till Näs Borg. Vi hinner även med att äta lunch innan vi återvänder till Gränna för lite polkagrisar innan vi startar hemresan. 40 mil