

IDYLL PÅ BJÄRE-& KULLAHALVÖN

Västra Skånes trädgårdar, natur och kultur



Varsitt mäktigt naturreservat. Varsin anrik badort och storslagen utsikt över varandra. De charmiga halvöarna Kulla och Bjäre i nordvästra Skåne är mycket mer än Höganäs-krukor och tennisveckan. Följ med oss på en händelserik resa med allt från trädgårdar, parker, vinprovning, god mat, storslagen natur som toppas med ett besök hos vår svenska operastjärna – Birgit Nilsson

Dag 1 Hemorten – Ängelholm

Vi åker ner till Jönköping och viker av på Nissanstigen ner till Halmstad som är en gammal och anrik stad. Vi passerar slottet, den gamla stadsporten Norre Port och mycket mer innan vi far vidare till Ängelholm och vårt hotell Best Western Hus 57, beläget centralt i Ängelholm. Här erbjuds varma bad i en 50 cm djup, stilla pool och en 8-personers bubblpool. Här finns även bastu och relax. Gemensam middag på vårt hotell. 60 mil

Dag 2 Runt Bjärehalvön

Frukost och färd ut på Bjärehalvön där vi besöker Västra Karups kyrka med Birgit Nilssons grav, den gamla fiskebyn och numera jetsetarnas Torekov samt tennissens Båstad. Vi ankommer Norrviken och dess vackra stilträdgårdar. Här finns glädje som inspiration och vår guide informerar oss om Norrvikens historia, årets tematisering samt om Norrvikens

utveckling och framtid. I Villa Abelin, med namn efter trädgårdarnas grundare och visionär, finns Orangeriet där vi kan ta en fika. Norrvikens trädgårdar uppfördes med början 1906 som bostad åt familjen Rudolf Abelin som hade rest en del i Europa och där fascinerats av olika trädgårdsstilar. Norrvikens trädgårdar omfattar därför flera olika trädgårdsrum med en italiensk barockträdgård, en renässanssträdgård, en klosterträdgård, en orientalisk trädgård och en japansk trädgård. Här finns också en stor frukträdgård. Vi avslutar vårt besök här med en trevlig lunch innan vi fortsätter till Birgit Nilsson Museet i Båstad. Vi får här uppleva gården där Birgit Nilsson lekte som barn och där hon drömde om ett liv i sångens och operans värld. Besök i böningshuset tillsammans med guide och utställningen med ljudguide. Eftermiddag och kvällen spenderas på egen hand. Ängelholm är en kustnära idyll, här är kreativiteten stor, det finns mycket att uppleva; besök Ufo monument och den vackra hembygdsparken, fika på en vacker innergård, köp delikatesser över disk, kika in i gallerier och små unika butiker som samsas med flera av de större kedjorna.

Dag 3 Runt Kullahalvön

Vi har idag ett gediget program med mycket sevärdheter, god mat, fantastiska

RESFAKTA

Avresa: 29 maj, 4 dagar

Pris: 7 325 kr

I priset ingår:

- Bussresa
- Del i dubbelrum
- Tre Frukost
- En middag ankomstkvällen
- Tre luncher
- Ett em kaffe
- Alla entréer och lokalguider under utflykterna
- Vinprovning med guidning
- Reseledare

Tillval enkelrum: 2 500 kr

Logi: Best Western Plus Hus 57

Telefon 018-10 25 00
www.hogbergsbuss.se

blomsterarrangemang när det är som bäst. Mölle med sin mysiga hamn och trånga ljuvliga gränder och avundsvärda villor, Brunnby gamla kyrkby. Gnejsklippor som stupar upp till 70 meter ner i havet skapar en dramatisk natur. Nästan var man än befinner sig i nordvästra Skåne kan man se Kullabergs silhuett mot horisonten.

Västra Skånes trädgårdar, natur och kultur

Berget reser sig markerat med branta stup mot Öresund och Skälderviken och sluttar kraftigt ner mot det flacka slättområdet åt öster. Längst ut på spetsen av Kullaberg högt uppe på klipporna (78.5 m ö h) reser sig Kullens fyr. Den är byggd år 1900 och är Skandinaviens starkaste fyr med 3,8 milj normalljus. Fyrplatsen har gamla anor ända från 1500-talet. Den första fyren bestod av en hängande järnkorg, s.k. papegojfy, i vilken eldades med ved eller stenkol. Brunnby kyrka med sin långa historia och sina enastående kalkmålningar i valven. Brunnby kyrka byggdes på 1100-talet och har omhuldats av ägarna på Krapperup under många generationer. Den har funnits både under dansk, katolsk tid och under svensk protestantisk tid, det finns oändligt mycket att berätta. Nära stranden av Öresund ligger Krapperups slott vars huvudbyggnad uppfördes vid mitten av 1500-talet. Krapperups gods har sedan början av 1800-talet varit fideikommiss inom den Gyllenstiernska familjen. Vi kommer fram till Sofiero där slottets historia började år 1864, prins Oscar och hans hustru Sophia av Nassau besökte sundets pärla Helsingborg och två år senare kunde de

flytta in i sitt nybyggda slott som under Oscar II tid fick sitt nuvarande utseende. Vi får en mycket intressant guidning av slottet, som vi kan besöka, samt av trädgården. Sofiero slott är berömt för sin praktfulla rhododendron som brukar blomma från mitten av maj till mitten av juni. Gustav VI Adolf, som hade ett inikt intresse för just släktet rhododendron, tillbringade mycket tid på Sofiero där han tillsammans med första hustru Margareta utvecklade slottsträdgården och lät plantera cirka 5 000 plantor och mer än 400 olika slags rhododendron. Vi avslutar besöket på Sofiero med en trevlig lunch, innan vi fortsätter till vingården i Arild. Till följd av det milda klimatet har det på Kullen etablerats flera vingårdar. Vi börjar med en rundtur i vingården där våra värdar pratar om odlingssäsongen, svensk vinindustri samt utmaningar med att odla vin i Sverige. Efteråt blir det provning av tre viner. På Kullen finns även det anrika caféet Flickorna Lundgren. Sedan 1938 har det serverats kaffe och kakor i den lilla stugan på Skäret. Historien om de sju systerarna som startade kaffestugan blev snart känd i hela riket. Redan 1945 vid en solförmörkelse dök kronprins Gustav

Adolf upp, ja det var han som blev Gustav den VI Adolf. Fikastinna återvänder vi till hotellet, kvällen är fri för middag på egen hand samt en skön promenad i denna pittoreska stad. Ca 10 mil

Dag 4 Ängelholm- Hemorten

Vi fortsätter norrut via Ljungby och kommer åter fram till Jönköping där vi viker av på den västra sidan av sjön till den mycket speciella kyrkan i Habo. Den är byggd nästan som en katedral med läktare runt hela kyrkan. Kyrkan avspeglar den gamla tiden genom att man har kvar logerna för det finare folket, bänkar för bönderna och läktare för torpare, drängar och pigor. Målningar från katekesen, täcker hela kyrkan från golv till tak. Vi fortsätter förbi vackra Hjo och Karlsborgs till Olshammarsgården mest känd som Verner von Heidenstams födelsehem och belägen 100 meter från Vätterns strand. Här äter vi en avslutningslunch innan vi via Askersund och Örebro anländer till våra respektive hemorter. 60 mil