

FINLAND MED RAIJA

Sjödistriktet, Valamo Kloster & Lappeenranta m.m.



Landet är mycket känt för sina stora skogar, fridfulla natur och "de tusentals sjöarna" med rent och klart vatten, vilket vi kommer i kontakt med på denna resa. Vi får ett litet smakprov av huvudstaden Helsingfors men mest upplever vi andra intressanta och historiska städer och dess idyller. Karelen är ett av de östligaste landskapen i EU och dess gränser har ändrats många gånger under historiens lopp. Här möts öst och väst i en spännande blandning av unika seder och bruk och färgstark kultur.

Dag 1 Hemorten-Stockholm

Vi lämnar hemorterna och tar oss till Stockholm där vi stiger ombord på Silja Lines fartyg som under kvällen och natten ska ta oss till Helsingfors. Ombord väntar sköna hytter, en stor middagsbuffé, ett rikt utbud av underhållning och shopping. Båten har också en relax och badavdelning som kan besökas till en extra kostnad.

Dag 2 Helsingfors – Tammerfors

Frukost innan vi anländer till Helsingfors klockan 10:30. Vi börjar vår resa norrut till Tammerfors, Nordens största inlandsstad och vackert belägen mellan två stora sjöar. Nu väntar en god lunch i restaurangen i Tammerfors landmärke, det roterande utsiktstornet Näsinneula. Vi möter därefter upp vår lokalguide som under 2 timmar ska

visa upp sin vackra stad där vi bl.a. får bekanta oss med Tammerforsens fall på 18 m mitt i staden och alla gamla, K-märkta industribyggnader som idag används som teatrar, museer och hantverkshus samt mycket mer. Vi checkar in på Scandic city, beläget en kort promenad från Forsparken, restauranger samt den mysiga saluhallen. Middagen äter vi denna kväll på egen hand, utbudet är stort! ca 18 mil

Dag 3 Tammerfors – Kuopio

En god frukost innan vi fortsätter till ett av Finlands sju Unesco världsarv, Petäjävesi gamla kyrka som byggdes av mellanfinska bönder mellan 1763 och 1765 är snidad med häpnadsväckande skicklighet och förtrollar tusentals besökare varje år. Vi kommer fram till universitetsstaden Jyväskylä som ligger i ett kulligt landskap på alla sidor omgiven av sjöar. Alvar Aaltos huvudstad, här finns nämligen drygt 30 hus som han har ritat och i denna stad startade han sin karriär. Lunchpaus innan vi fortsätter till Kuopio, östra Finlands största stad och som är uppbyggd på Kallavesis stränder och öar. Här gör vi en 1,5 timmes trevlig båtturen på Kallavesi sjön. Vi får se Kuopio från sjösidan, tuffa runt öarna och beskåda den nybyggda strandstaden med dess fina arkitektur. Vi tar oss upp till det 75 meter höga utsiktstornet på berget Puijo, som bjuder på en fantastisk utsikt över landskapet

RESFAKTA

Avresa: 10 juli , 6 dagar

Pris: 12 350 kr

I priset ingår:

- Bussresa
- Färja Stockholm – Helsingfors t/r
- Del i dubbelrum/insides hytt
- Fem frukostar
- Fyra middagar
- En lunch
- Båttur
- Alla besök enligt program inkl. entréer
- Lokalguider samt
- Reseledare

Tillägg enkelrum/hytt: 2 900

Tillägg del i utsideshytt: 450 kr

Tillägg enkelrum/utsideshytt: 3 350 kr

Valuta: Euro

Logi:

Silja Line t/r
Scandic Tempere City
Scandic Kuopio
Scandic Imatra Valtiohotelli

www.hogbergsbuss.se

018-10 25 00

Savolax skogar och sjöar. Vi tar in på Scandic Kupio för middag och övernattnig. ca 35 mil

Sjödistriktet, Valamo Kloster & Lappeenranta m.m.

levande centrum för ortodoxt religiöst liv och kultur. Vi kommer fram till Nyslott eller Savonlinna som staden heter på finska. Savonlinna är byggd på öar och holmar och här finns den medeltida fästningen Olofsborg mitt i strömmen. Slottet byggdes på 1400-talet av Erik Axelsson Tott, den svenska guvernören i Viborg, till försvar av Sveriges östra gräns. Detta är den mest uppseendeväckande av Finlands gamla befästningar. Varje sommar arrangeras Operafestivalen i Savonlinna och det är en av de mest kända operafestivalerna i världen. Fästningens murar utgör en unik inramning för operaföreställningarna. Efter vårt besök i området runt fästningen Olofsborg och ett besök på museet fortsätter vi genom det vackra sjödistriktet och längs Punkaharjuåsen, en 7 km lång naturlig bro med svindlande vyer över de båda sjöarna Puruvesi och Pihlajavesi. Vi kommer fram till Imatra som ligger vid Finlands vattenrikaste älv Vuoksen, inklämd mellan Saimen och Ryssland. Vi checkar in på vårt slotts-liknande hotell Scandic Valtiohotelli, beläget vid forsen Imatrankoski. Middag på vårt hotell. ca 35 mil

Dag 5 Imatra – Helsingfors

Efter frukost kör vi mot kusten och gör ett stopp i Lappeenranta eller Villmanstrand, som är vackert beläget vid södra delen av det stora sjödistriktet och brukar kallas "porten till Saima". Här börjar också Finlands längsta kanal, Saima Kanal, som sträcker sig till Viborg i Ryssland. Saima kanal öppnades i mitten på 1800-talet, under den ryska tiden. Den 40 km långa vattenleden förbinder sjön Saima med Finska viken och var länge en viktig transportled ut mot Östersjön. Idag har förutsättningarna för att kunna använda kanalen som en turistförbindelse mellan Finland och Viborg försvårats p g a den politiska utvecklingen i grannlandet.

Staden nämns också som lindarnas och fästningens stad. Drottning Kristina gav Villmanstrand stadsrättigheter 1649 och där byggdes en stor försvarsanläggning som skydd mot Sveriges östra gräns. På näset, som utgör det gamla fästningen och den första staden, finns idag byggnader från de senaste 300 åren bl a en ortodox kyrka, södra Karelens museum, caféer, konsthall och f d garnisonsbyggnader. Där finns också ett minnesmärke från den mörka våren 1918 då inbördeskriget härjade och fäst-

ningen användes som fångläger för inbördeskrigets rödgardister.

Vi åker vidare och förbi Kotka som har Finlands största exporthamn och mest känd för sin berömda fiskestuga som den ryske tsaren Alexander den III lät uppföra, passerar vackra Lovisa innan vi kommer fram till Borgå, där vi ser den gamla domkyrkan resa sina vita murar över en av Finlands äldsta städer. Vi tar en promenad med lokalguide i den medeltida gamla staden med låga hus och smala gator. De röda strandbodarna har blivit en symbol för Borgå. Här bodde national-skalden Johan Ludvig Runeberg, tillsammans med sin hustru Frederika, från 1852 fram till sin död 1877. Hemmet har bevarats i sitt ursprungliga skick och är öppet för besökare. Vi fortsätter till Helsingfors där vi hinner med en kort rundtur för att se några av stadens sevärdheter som Senatstorget, Storkyrkan, Uspenski-katedralen och salutorget. Det är nu dags att kliva ombord på vår båt som avgår 17:00. Ombord väntar en god måltid samt hela fartygets nöjesutbud. ca 27 mil

Dag 6 Stockholm och hem

Frukost innan vi anländer till Stockholm klockan 10:00 och börjar resan mot våra hemorter.